

# Need *to* read

Door welke boeken laten Ambassadeurs van het New Financial Forum zich inspireren? Erik During, Jolanda Franken, Toon Berendsen en Willem Vreeswijk doen verslag.

Costa Rica is het gelukkigste land ter wereld. De Happy Planet Index (HPI), ontwikkeld door de New Economic Foundation (NEF), komt tot deze opmerkelijke uitkomst. De ambitie van NEF is om te komen tot een nieuwe indicator die het 'succes' van een land weergeeft. Dit omdat zij ervan overtuigd zijn dat het Bruto Binnenlands Product een te eenzijdige weergave is waarbij alleen de welvaart gemeten wordt. De HPI is opgebouwd uit twee variabelen die leiden tot een index die het welzijn van een land en haar inwoners bepaalt. De eerste variabele representeert 'happy life years' en is een combinatie van levensverwachting, gezondheid en geluk. De tweede variabele is 'ecological footprint' en biedt zicht op de houdbaarheid van onze leefstandaard. Een interessante zienswijze die



onderbouwd wordt door het feit dat een stijging van de welvaart niet leidt tot een evenredige stijging van het welzijn. Wel weten we dat de belasting van de aarde als gevolg van economische groei meer dan evenredig is gestegen. Anders gezegd: een dikere bankrekening leidt niet tot meer geluk maar wel tot een negatieve erfenis voor onze kinderen.

Om Nederland van plek 43 op de HPI in de richting van de top-10 te krijgen heeft NEF zeven stappen beschreven: creëer goede banen, hervorm het financiële systeem, ontwikkel 'florerende' scholen, promoot gezondheid, organiseer een betrokken samenleving, bouw toekomstvast en meet wat er werkelijk toe doet. NEF heeft op basis van haar onderzoek ook een opzet gemaakt hoe persoonlijk welzijn positief is te beïnvloeden. Sta in verbinding met de mensen om je heen, wees actief, geef aandacht aan anderen, blijf leren en geef. (ED)

*The Happiness Manifesto*. Nic Marks. [www.ted.com/pages/567](http://www.ted.com/pages/567)



In een zinderende apotheose verschijnen veertien verdachten in Nederlands grootste fraudezaak voor de rechtbank. Topmannen van gerenommeerde bedrijven zouden een kwart miljard euro hebben buitgemaakt door fraude met prestigieuze bouwprojecten en handel in onroerend goed. Dat

beweren slachtoffers Rabo Bouwfonds en Philips Pensioenfonds. De verdenkingen kunnen veertien jaar cel opleveren. Voor de verdachten staat hun toekomst en alles wat ze in het verleden hebben bereikt op het spel. Voor Justitie is de Vastgoedfraude een prestigezaak. Na vastlopers als de Bouwfraude en de Beursfraude zijn aanklagers en opsporingsdiensten gebrand op een succes. Kunnen de autoriteiten deze keer de tenlasteleggingen wel waarmaken? Na blootlegging van de schokkende feiten volgt een monsterproces.

Het boek *De vastgoedfraude* uit 2009 beschrijft het voorspel en de verdenkingen die hebben geleid tot deze rechtszaak. De ontknoping is het vervolg en vertelt over de spannende berechting van de belangrijkste verdachten, hun motieven, het verweer, de bekentenissen en de ontkenningen. De ongekeerde liefde voor geld van ogenschijnlijk keurige zakenmannen en de dubbele moraal in het zakenleven loopt als een rode draad door dit boek. Naast de hoofdverdachten hebben de auteurs tientallen andere verdachten en betrokkenen gesproken. Ze woonden het hele proces bij, dat ook uitgebreid in het boek aan bod komt.

Behalve interessante stof is *De Ontknoping* ook noodzakelijke stof die eenieder die in de branche werkzaam is tot zich dient te nemen. Het boek geeft

een prachtig inkijsje in de vastgoedwereld met de tot voor kort heersende normen en waarden. (JF)

*De Ontknoping*, Vasco van der Boon en Gerben van der Marel, Nieuw Amsterdam Uitgevers.  
ISBN 978 90 46812 04 4

Steeds duidelijker wordt dat je met wetten en regels maar tot op zekere hoogte een nieuwe financiële wereld krijgt. Uiteindelijk verandert er pas echt iets als de mentaliteit verandert. Dat die verandering niet van de ene op de andere dag plaatsvindt maar een indringend proces is, komt prachtig naar voren in het boek *(T)OP! Als denken goed gaat voelen* van Edwin Vonk. Deze financieel adviseur uit Terheijden bij Breda beschrijft openhartig hoe de transformatie bij hem verliep. Uiteindelijk kiest Vonk voor een nieuwe passie naast het financieel adviseurschap: mensen helpen hun ware ik te vinden. "Ik woon in hetzelfde huis. Met hetzelfde gezin. In hetzelfde dorp en met grotendeels dezelfde inkomstenbron. Maar toch is het anders. Heel anders. Want alles gaat met een ander gevoel. Een andere beleving. Vanuit een bewuste keuze."

Vonk gaat diep in zijn boek, waarin een lange reis die hij met zijn gezin maakte wordt neergezet als de reis – en worsteling – naar verandering. Niet iedereen hoeft zo diep te gaan om een financieel dienstverlener – en meer nog mens – te worden die niet wordt geregeerd door angst maar door zijn hart. Maar het boek inspireert absoluut. En maakt de ondertitel



meer dan waar: 'Een persoonlijke zoektocht naar een puur mens'. Het boek heeft trouwens nog een aardige sub-boodschap, die in de financiële sector nog wel eens wordt vergeten: het gaat niet om het doel, het gaat om de weg er naar toe. (TB)

*(T)OP! – Als denken goed gaat voelen*. Edwin Vonk. Eigen beheer. ISBN 978 90 818896 0 5

Een merkwaardige en wonderlijke geschiedenis hoe dit prachtboek in mijn bezit kwam. Zoë Joncheere kende ik helemaal niet. Een goede vriend vertelde me dat het een bijzondere vrouw was met prachtige denkbeelden, die mij wel moesten aanspreken. Vervolgens deed ik iets wat ik eigenlijk nooit doe:

ik vond haar naam op Facebook en stuurde haar een uitnodiging om vrienden te worden. Ze accepteerde... Lange tijd gebeurde er niets, tot ze me schreef dat ze een nieuw boek *Leven als God* aan het voltooien was en of ik daar eens naar wilde kijken. Dat wilde ik natuurlijk wel. Ze stuurde het me toe en ik heb het boek in één teug opgezogen.

In een mooie doorzichtige taal geeft ze haar visie op de wereld, die ook mijn visie is, alleen dan veel en veel beter verwoord. Haar boek lezen voelde aan als thuiskomen. Ze maakt helder dat er helemaal niets buiten je zelf is, dat alles mentaal is en dat je om als God te leven niets anders nodig hebt dan het verlangen echt te beginnen met leven en bereid te zijn je mentale gevangenis te verlaten. Joncheere laat zien hoe je dit concreet kan doen, zonder pijn of



zelfkastijding. Leuk is ook dat ze zelf niet zo veel opheeft met het spirituele wereldje, ook al vat ze in feite de kernboodschappen van alle religies en spirituele grootheden volkomen helder samen. Er is volgens haar dan ook niks mis met geld, een groot zwembad of dromen in een kasteel, ook al bestaat het allemaal natuurlijk niet daadwerkelijk. Belangrijk

is dat je in alles wat je doet geen verwachtingen koestert en openstaat voor de wondertjes van God. "We zijn in de loop der jaren helemaal vergeten wat we oorspronkelijk waren. Licht! We zijn in die mate van onze ware natuur afgedwaald dat we ons helemaal zijn gaan concentreren op de korst rond onze lichtparel. We hebben het druk met het mooier maken en verbeteren van onze korsten. Hou op met korsten oppoetsen. Hoe mooi ze ook glanzen, ze worden nooit iets anders dan korsten. Ga voor een andere dimensie. Ga niet voor de mooiste korsten, ga voor het pure licht. Ga voor leven als God!" Een dergelijk inzicht bereiken mensen pas vaak na een ingrijpende gebeurtenis. Ook Zoë maakte iets dergelijks mee. De opdracht in haar boek is: 'Voor jou'. In haar volgende boek legt ze uit wat ze heeft meegemaakt en wie die 'jou' is. Ongelooflijk leuk om dit al stiekem te weten... (WV)

*Leven als God, niets zo eenvoudig*. Zoë Joncheere. Samsara Uitgeverij. ISBN 978 90 77228 87 4