

Zinnige vragen

De redactie stelt in iedere editie van New Financial Magazine een dertigtal zinnige vragen aan een financieel dienstverlener die zich het afgelopen kwartaal positief heeft onderscheiden. De financieel dienstverlener mag hier zelf tien vragen uit kiezen. Deze keer: **Tjibbe van der Veen**, directeur Oare Wei (Andere Weg).

1. Hoe wil je herinnerd worden als financieel dienstverlener? En als mens?

Van der Veen: “Wat mij betreft zijn deze twee vragen niet los van elkaar te zien. Waarom zou je als financieel dienstverlener anders willen worden herinnerd dan als mens? Ik hoop alleen maar dat ik in dit verband mag komen te staan in een lijn met de manier waarop mijn vader wordt herinnerd. Onlangs trof ik in de supermarkt een oude bekende van mijn ouders die ik ruim twintig jaar niet had gezien. De eerste opmerking die deze man plaatste was: ‘Goh, ik denk nog vaak aan je vader. Wat een geweldige kerel was dat.’ Als je dan weet dat mijn vader al meer dan twintig jaar geleden overleden is, dan zou ik iedereen toewensen dat je zo mag worden herdacht bij de koffie automaat in de supermarkt. Super!”

2. Wat is de mooiste eigenschap van een mens?

“De mooiste eigenschap is verbeelding. Wij zijn als geen andere (dier)soort in staat om te verbeelden. Enerzijds toekomstgericht in de vorm van een ‘stip op de horizon’, een droom om na te jagen of een visioen. Anderzijds door ‘verbeelding in het hier en nu’. Schitterende (programmatische) muziek, een mooi schilderij of een fantastisch beeldhouwwerk.”

3. Welk dier kan de aarde wel missen?

“Mijn eerste gedachten gaan uit naar het vogelbekdier, maar dat zou betekenen dat een van de favoriete tekenfilms (Phineas and Ferb) van mijn kinderen een belangrijke hoofdrolspeler zou moeten missen: Perry, het vogelbekdier. Dus laat maar. Alle dieren zijn nodig!”

4. Ben je meer rationeel of meer intuïtief ingesteld? Is er zakelijk en privé een verschil?

“De mooiste bevestiging dat ik intuïtief ben ingesteld heb ik gehad tijdens mijn traineeship bij ABN Amro. Na afloop van een stage op de Regio Krediet Unit

kreeg ik als aandachtspunt mee dat ik wel erg met mijn ‘onderbuik’ beslissingen nam rondom het wel of niet fiatteren van een kredietaanvraag.

Dat ‘zachte’ elementen in een kredietaanvraag – de vent & de tent, de vrouw & het gebouw, zal ik maar zeggen – wel degelijk van belang zijn werd me in het afsluitende evaluatiegesprek met het hoofd van de afdeling (archetype traditionele bankier, Rover rijdend, driedelig grijs, met zakhorloge) duidelijk. Op zijn vaststelling dat ik in de regio rondom Dokkum waarschijnlijk ook veel kredietaanvragen van agrariers zou krijgen gaf hij me het volgende welgemeende advies: ‘Als u met uw auto (mèt aardappel in de keel klonk het als ‘oto’) het erf bij een dergelijke agrariër oprijdt, en dan bij het uitstappen tot de ontdekking komt dat u uw lieslaarzen bent vergeten, moet u hem vooral niet financieren hoor!’ ”

5. Wat is de mooiste herinnering uit jouw leven?

“Naast de geboorte van mijn drie kinderen – ongetwijfeld het meest ‘logische’ antwoord – toch ook de momenten die ik met mijn vader mocht hebben voorafgaand aan zijn overlijden. De berusting in zijn naderend einde en het grenzeloze vertrouwen waarmee hij mij vroeg om goed voor mijn moeder en mijn zusje te zorgen zal ik nooit vergeten.”

6. Als je een boek zou schrijven, wat zou de titel dan zijn?

‘As it net kin sa’t it moat, moat it sa’t it kin. (Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan.) Tevens mijn lijfspreuk. De ondertitel zou dan kunnen luiden: *Sa is’t en net oars, want as’t oars wie, wie ’t net sa.* (Zo is het en niet anders, want als het anders was, was het niet zo.)

7. Door wie of wat word jij geïnspireerd?

“Ik kan hier een lijst van vele grootheden noemen, maar vaak word ik dagelijks geïnspireerd door onze

eigen kinderen. De manier waarop ze leren, verbanden leggen en dwarsdenken is werkelijk inspirerend. Zou het echt zo zijn dat je door het volgen van een ‘formele’ opleiding eerder dingen afleert dan aanleert?”

8. Wat vind je echt mooi? Kun je uitleggen waarom?

“Muziek maken. Op geen andere wijze kun je zoveel van jezelf geven en er toch zo ontzettend veel energie voor terugkrijgen.”

9. Draag je bij aan een groenere of duurzamere wereld?

“We proberen in ons gezin ons best te doen voor een groenere en duurzame wereld. Vlees kopen we bij een lokale boer die zo nu en dan een koe laat slachten. Brood bakken we deels zelf. We kiezen bewust voor biologische producten. Het valt me op dat groen en duurzaam kunnen handelen vaak afhangt van de mate waarop je geïnformeerd bent. Zo wist ik tot voor kort niet dat er in diverse cosmetische producten en in tandpasta kleine hoeveelheden plastic zitten die bij de waterzuiveringsinstallaties heel lastig zijn te verwijderen. Dus poetsen wij sinds kort met een plasticvrije tandpasta.”

10. Welke levenswijsheid zou je je kinderen op dit moment willen meegeven?

“Wij hebben thuis een familiestatuut aan de muur hangen met daarop een twaalfstal wijsheden die we in ons gezin belangrijk vinden.” *Zie het kader Tweetalig familiestatuut.* ■



FAMYLJESTATUUT

Earlikheid is de ienigste wei
Asto net gelyk hast, jou it ta
Asto wol gelyk hast, hâld fest
Net te folle prate, Lústerje
Doch wat foar in oar en in oar sil
wat foar dy dwaan
Wurkje mei elkoar
Wit wêr asto it oer hast
Fjochtsje earlik
Stean klear: aksje praat lûder dan wurden
Meitsje freonen
Ûnderskat nea dysels
Praat mei elkoar, net oer elkoar

FAMILIESTATUUT

1. Eerlijkheid is de enige manier
2. Als je niet gelijk hebt, geef het toe
3. Als je wel gelijk hebt, hou vol
4. Niet te veel praten, luister
5. Doe wat voor een ander en de ander zal wat voor jou oen
6. Werk samen
7. Weet waar je het over hebt
8. Vecht eerlijk
9. Sta klaar: daden zeggen meer dan woorden
10. Maak vrienden
11. Onderschat nooit jezelf
12. Praat met elkaar, niet over elkaar