

# Zinnige vragen

In elke editie van het New Financial Magazine legt de redactie een dertigtal zinnige vragen voor aan een financieel dienstverlener die zich het afgelopen kwartaal heeft onderscheiden. De financieel dienstverlener mag hier zelf tien vragen uit kiezen. Deze keer: **Arno Brons**, werkzaam bij Achmea en consultant bij Voorzie, het ondernemersprogramma van Avéro Achmea.

## 1. Hoe wil je herinnerd worden als financieel dienstverlener?

“Ik hou me bezig met veranderingen in de markt. Ik vertaal deze naar kansen. Zoek naar oplossingen en vind het belangrijk dat klanten goed geadviseerd worden. Als mensen vinden dat ik ze verder heb geholpen in het verwezenlijken van hun droom of ambitie, dan ben ik een gelukkig mens.”

## 2. En als mens?

“Beetje rare vraag, alsof je als financieel dienstverlener geen mens bent. Hetzelfde dus, maar dan vooral als enthousiaste vader van twee dochters.”

## 3. Waarom ga jij (iedere ochtend) aan het werk?

“In mijn werk als consultant van het Voorzie-programma van Avéro Achmea bezoek ik dagelijks financieel adviseurs. Het is fantastisch om sparringpartner van ondernemers te zijn. Hoewel het lijkt of we allemaal met dezelfde problemen worstelen is iedere ondernemer uniek. Met de een helpen we de visie of ambitie te concretiseren, bij de ander helpen we het proces continu te verbeteren, weer een ander heeft geen idee wat hij met social media aan moet. De afwisseling maakt het spannend en geeft ruim voldoende uitdaging om dagelijks in de auto te stappen.”

## 4. Wat is de mooiste eigenschap van een mens?

“De mooiste eigenschap van een mens is dat we kunnen luisteren. Tegelijkertijd merk ik vaak dat luisteren ook heel lastig is. Ik heb het idee dat we liever praten, of bang zijn voor de stilte in een gesprek. Echt luisteren is zo mooi. Als kind luisterde ik graag naar de verhalen die mijn vader vertelde. Ik merk nu ook hoe leuk het is verhalen voor te lezen aan mijn eigen

kinderen, ze luisteren aandachtig en stellen vragen. Je ziet ze dan denken en je weet dat ze zich van alles voorbeelden. Luisteren is dus voor mij vooral vragen stellen.”

## 5. Welk dier kan de aarde wel missen?

“Een wesp. Het zal ongetwijfeld een nuttig dier zijn, maar kan het dier ook zonder angel?”

## 6. Ben je meer rationeel of meer intuïtief ingesteld? Is er zakelijk en privé een verschil?

“Ik reageer meestal vanuit mijn gevoel, mijn onderbuik. Door mijn ervaring en mijn natuurlijke drang om in mijn vakgebied steeds te blijven leren neem ik snel besluiten. Wel zorg ik achteraf voor een onderbouwing met cijfers, onderzoeken of meningen van anderen. Dat doe ik zakelijk en privé.”

## 7. Wat is de mooiste herinnering uit jouw leven?

“Het ligt voor de hand te zeggen de geboorte van mijn kinderen, maar ik heb Herman Brood eens horen zeggen: “Ik spaar geen geld, maar ik spaar mooie momenten”. Dat deed me beseffen vaker stil te staan bij de dingen die er gebeuren en ervan te genieten. De mooiste herinnering is er dus niet, het zijn er velen.”

## 8. Als je boek zou schrijven, wat zou de titel dan zijn?

“*Verleg je grens*. Als mens zijn we vaak tot meer in staat dan we denken. Soms worden we een beetje lui. Stel een ambitieus doel en verleg je eigen grens. Als mens, als ondernemer of in de sport. Net even de grens opzoeken levert mij een flinke dosis energie en ik merk dat het anderen ook vaak enthousiast maakt. Mooi toch?”



// Het beste uit jezelf halen,  
dat gun ik iedereen // ARNO BRONS

### 9. Door wie of wat word jij geïnspireerd?

“Ik haal veel inspiratie uit de sport. Ik kan genieten van coaches die hun verhaal beschrijven hoe zij met hun team Olympisch goud hebben gewonnen, maar ook van de doelgerichtheid en de vastberadenheid van topsporters. Ik loop zelf graag hard en heb looplegende Haile Gebrselassie een keer mogen ontmoeten en een stukje met hem mogen lopen. Heerlijk om zo’n topatleet te horen praten over zijn passie. Met een grote glimlach.”

### 10. Geef je aan goede doelen? Geloof je in het nut ervan?

“Sowieso als men langs de deur komt. Maar structureel doneren we aan KWF of als vrienden of collega’s zich inzetten tijdens bijvoorbeeld Alpe d’HuZes. Ik zet me ook in voor Spieren voor Spieren. Mijn gezonde spieren inzetten voor kinderen met een spierziekte. In januari liep ik de halve marathon van Egmond en ook deed ik eerder mee aan de Wintertijd challenge in het team Spieren voor Spieren. Door sponsors te zoeken haal ik geld op voor de stichting. In juli komen de Olympische Spelen voor de jeugd naar Nederland: the European Youth Olympic Festival. Ik heb een week vrij genomen om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Achmea is één van de partners en geeft mij zelfs een aantal speciale verlofdagen hiervoor cadeau. Er voor zorgen dat alles gladjes verloopt en dat de jeugd optimaal kan presteren. Het beste uit jezelf halen, dat gun ik iedereen. Als ik daar een bijdrage aan kan leveren dan heeft het nut.” ■

 [www.voorzie.nl](http://www.voorzie.nl)