

# Zinnige vragen

In elke editie van het New Financial Magazine legt de redactie een dertigtal zinnige vragen voor aan een financieel dienstverlener die zich het afgelopen kwartaal heeft onderscheiden. De financieel dienstverlener mag hier zelf tien vragen uit kiezen. Deze keer: **Lambert Becks**, oprichter van Leef Nu! en auteur van het werk- en doeboek *Rijker leven* (een co-productie met Jelle Bartels).

## 1. Hoe wil je herinnerd worden als mens?

Als een aanwezige, liefdevolle vader die er op alle belangrijke momenten voor Sifre is geweest. Die haar gesteund heeft bij alles wat ze gedaan heeft. Die haar heeft opgevoed zonder belemmerende overtuigingen over te dragen. Ik wil herinnerd worden als iemand die – samen met mijn vriendin Sietske – onze gezamenlijke dromen heeft gerealiseerd. Reizen, veel aandacht voor elkaar en voor onze dochter.

## 2. Waarom ga jij (iedere ochtend) aan het werk?

Ik kom iedere ochtend mijn bed uit om bij te dragen aan een mooiere wereld. Als je bezig bent met dingen die belangrijk zijn voor jezelf, ervaar je meer geluk. Ik help met het maken van keuzes om voorrang te geven aan datgene wat belangrijk voor je is; keuzes die ervoor zorgen dat je kansen creëert.

## 3. Op welke (zakelijke) beslissing ben je het meest trots?

Ik ben het meest trots op de beslissing om mijn onderneming in 2008 te verkopen. Ik was destijds eigenaar van een financieel advieskantoor waarmee ik volgens anderen ‘mijn pensioen had kunnen halen’. Geheel tegen de verwachting in en na diep nadenken heb ik de onderneming verkocht. Op dat moment wist ik nog niet wat ik wel wilde doen. Ik wist wel dat ik onvoldoende plezier in mijn werk had en op die manier niet langer actief wilde zijn.

## 4. Zijn mensen van nature goed of slecht?

Ik ga graag uit van het goede in mensen. Ik probeer in iedereen het goede te zien en ga er van uit dat iedereen goede intenties heeft, zelfs als dat op het

eerste gezicht moeilijk waarneembaar is. Ik benader iedereen met vertrouwen en bouw ook aan ondernemingen vanuit vertrouwen.

## 5. Ben je meer rationeel of meer intuïtief ingesteld? Is er zakelijk en privé een verschil?

Tot een aantal jaar geleden was ik rationeel ingesteld. Acteren op intuïtie was mij vreemd. De laatste jaren heb ik geleerd steeds meer te vertrouwen op mijn intuïtie. Als het goed voelt, is dat vaak ook zo. Privé en zakelijk is er geen verschil. Ik kan mij niet anders voor doen dan ik ben.

## 6. Wat is de mooiste herinnering uit jouw leven?

Na een zoektocht van enkele uren heb ik op enkele meters afstand gestaan van een groep berggorilla's in de hooglanden van Oeganda. Het was een machtig kwartiertje om de silverback te mogen aanschouwen. Ik krijg nog steeds een glimlach op mijn gezicht als ik er aan terug denk. Prachtig. De herinnering aan de groep gorilla's zal mij altijd bij blijven.

## 7. Als je een boek zou schrijven, wat zou de titel dan zijn?

Het boek dat ik wilde schrijven, heb ik samen met Jelle Bartels geschreven en uitgegeven. Het heeft de titel *Rijker leven*. ‘Rijker leven’ is een praktisch werk- en doeboek dat de lezer helpt om zijn of haar leven te verrijken. Eerder schreef ik met veel anderen mee aan *Business Model You*. Op dit moment doe ik onderzoek voor een volgend boek, waarschijnlijk een boek over de effecten van rente en geldcreatie. Dit keer in romanvorm.



// Wrap your arms around life  
and give it a hug // LAMBERT BECKS

### 8. Door wie of wat word jij geïnspireerd?

Mijn dochter en mijn vriendin; zonder twijfel. Mijn dochter inspireert en motiveert mij om de wereld voor haar en de volgende generatie een beetje mooier achter te laten dan het moment waarop wij hem te leen kregen. Mijn vriendin – soon to be my wife – steunt en ondersteunt mij daarbij.

### 9. Ben jij honderd procent verantwoordelijk voor je eigen leven?

Voor de volle honderd procent ben ik zelf verantwoordelijk voor het leven dat ik leef. Ik – en niemand anders – maak iedere dag keuzes die mijn leven vorm geven. Als ik mijn leven niet leef, wie doet het dan?

### 10. Welke levenswijsheid zou je je kinderen op dit moment willen meegeven?

Jaren geleden heb ik in een veel te luxe hotel op een regenachtige zondagmiddag vlak voor Kerst uit pure verveling meegedaan aan een bingo. Letterlijk alles was gesloten behalve de hotelbar waar bingo werd gespeeld. Die middag won ik een tegeltje met daarop de spreuk 'Wrap your arms around life and give it a hug'. Op dat moment voor mij een nietszeggende uitspraak. De spreuk is mij wel altijd bijgebleven en jaren later kreeg hij voor mij steeds meer betekenis. Inmiddels is het mijn grootste drijfveer om mijn leven en het leven van anderen meer betekenis te geven. Om meer uit het leven te halen: meer plezier, meer geluk, meer succes – wat dat ook voor jou mag zijn. ■

 [Website Leefnu.net](http://Website.Leefnu.net)