

**JORIS VINCKEN**

Joris Vincken schrijft, dicht en musiceert. Gouden platen en hits brachten niet de levensrijkdom die hij zocht. Hij trok zich bijna tien jaar terug in een spirituele gemeenschap, maar vond er prachtige illusies. Hij raakt in een diepe depressie. Zijn zoektocht eindigde toen hij de intimiteit van het leven zelf, het diepe verlangen van de zoeker, omarmde.

'*Inclusief alles – leven zonder uitzondering*', is na '*Mijn hart heeft geen haast*' het tweede boek van Joris Vincken. Het is een uitnodiging om het leven te omarmen als geheel. Met alles erop en eraan. Zijn boeken worden uitgegeven door uitgeverij Van Warven: [www.uitgeverijvanwarven.nl](http://www.uitgeverijvanwarven.nl) en zijn verkrijgbaar in de boekhandel. Lezingen, workshops en individuele sessies: [www.jorisvincken.nl](http://www.jorisvincken.nl)



Laat me niet vergeten,  
dat wat ik nooit heb geweten,  
maar waar mijn hart over zingt,  
wat mijn tranen huilen.

Voorbij de pijn in onze ogen,  
de kramp in onze handen,  
is het leven één,  
zijn wij samen.

Laat mijn verlangen dansen,  
zonder ooit een antwoord te vinden,  
zonder ooit te begrijpen,  
wat ik nooit heb geweten.

Uit: '*Inclusief alles – leven zonder uitzondering*'

TEKST JORIS VINCKEN | BEELD PETER BEEMSTERBOER