

# Nieuw leiderschap

**W**e kunnen de wereld maken die we verlangen, zei frisdenker Ruud Veltenaar onlangs op het WIFS-congres (Women in Financial Services). We hebben deze wereld waar we in leven immers zelf gemaakt. Vinden we die wereld niet mooi, dan zijn wij daar verantwoordelijk voor. De vraag is: bouw je mee aan een nieuwe wereld of niet? Doe het! Al is het maar voor je kinderen.

Waarom zou je meebouwen aan een nieuwe wereld? Simpel. De huidige functioneert niet meer. We hebben te maken met een ecologische, een economische en een spirituele crisis.

Volgens het vijfde IPCC rapport is de invloed van de mens op het klimaat onmiskenbaar. We maken de aarde warmer met desastreuze gevolgen. Als in de tweede helft van deze eeuw de Noordpool is gesmolten, komen er enorme hoeveelheden methaan vrij, een broeikasgas dat wordt vastgehouden door de ijskap en veel schadelijker is dan CO<sub>2</sub>. De aarde warmt verder op, de zeespiegel stijgt meters. Ongetwijfeld redden we het hier wel. Wij hebben kennis en middelen om het water tegen te houden. Maar grote delen van de wereld niet. We krijgen te maken met tientallen miljoenen klimaatvluchtelingen. Een hek om Europa zal vroeg of laat een illusie blijken.

Dan de economische crisis. Helaas denken nog veel mensen dat de crisis bezworen is als aandelenmarkten weer floreren. Ook dat is navelstaren. Helaas is ruim 90 procent van de wereldhandel in geld speculatief. We leven in een wereldcasino met bijna alleen maar nieten. In 2016 bezitten 62 rijken evenveel als de armste helft van de wereldbevolking ofwel 3,6 miljard mensen. Reken maar dat de armste helft vroeg of laat, hek of geen hek, verhaal komt halen.

Dan de spirituele crisis, die niet los staat van de andere crises. Deze crisis is wel erg heftig voelbaar in onze achtertuin. Natuurlijk zijn terreurdaden te allen tijde volstrekt onacceptabel, maar de onderliggende vraag



is opnieuw: wat is onze eigen verantwoordelijkheid en onze eigen bijdrage aan deze afgrijselijke wereld? De NRC plaatste op dinsdag 8 maart 2016 een iconische foto op de voorpagina: euforische Europese regeringsleiders vieren een feestje omdat is afgesproken dat illegale vluchtelingen weer zonder pardon over het hek gezet kunnen worden. Het illegale vluchtelingenprobleem is opgelost, zo roepen onze regeringsleiders euforisch tegen hun bange achterban. Onze leiders beschouwen de vluchtelingen crisis blijkbaar niet als een crisis voor vluchtelingen

maar als een crisis voor zichzelf.

Dit brengt mij bij het thema van deze editie. Nieuwe leiders sluiten hun ogen niet langer voor de ontwikkelingen in de wereld. Zij plakken de gevallen bladeren niet weer in de boom om de schijn op te houden dat de oude wereld nog bestaat, maar zien in dat het hartje winter is en dat we juist nu de mogelijkheid hebben om een nieuwe wereld te bouwen die we wel verlangen. Nieuwe leiders willen een meerwaarde voor anderen zijn. Zij zorgen voor nieuwe denkrichtingen om vastgeroeste patronen los te weken en nieuwe organisatiestructuren mogelijk te maken. Hoe? Door belemmerende overtuigingen op te geven. Door de dialoog aan te gaan met de jeugd, met andere culturen, met mensen met een 'zogenaamde' arbeidsbeperking. Door verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat je doet, zegt en denkt. Zolang er niets in je zelf verandert, verandert er niets in de wereld.

Het oude systeem, dat zijn meerwaarde in het verleden ongetwijfeld heeft gehad, ligt nu op de intensive care en wacht op euthanasie. Een prachtige kans op een nieuwe wereld met nieuwe leiders die de wereld dienen. Veel inspiratie toegewenst met dit themanummer.

De volgende editie van het New Financial Magazine verschijnt op 7 september 2016 en heeft als thema 'Taboe'. Ideeën en suggesties zijn welkom. ■

**WILLEM VREESWIJK**

willem@newfinancialforum.nl

**“HET OUDE  
SYSTEEM LIGT OP  
DE INTENSIVE CARE  
EN WACHT OP  
EUTHANASIE”**