

A full-page portrait of Paul de Blot, an elderly man with white hair and glasses, smiling. He is wearing a blue suit jacket, a white striped shirt, and a red and black checkered tie. The background is a blurred indoor setting with large windows.

PAUL DE BLOT:
“VERVUILING VAN DE
NATUUR IS OOK
VERVUILING VAN DE MENS”

De natuur is menselijk

TEKST PAUL DE BLOT | BEELD NYENRODE

Menselijk leven komt voort uit de natuur. Er wordt veel gesproken en gepubliceerd over het klimaat en de natuurvervuiling, maar dit gebeurt voornamelijk aan de hand van wetenschappelijke analyses van klimatologische factoren. Veel minder komt de wezenlijke verbondenheid van ons menselijk leven met de natuur aan de orde. Dat de mensen onderdeel zijn van de natuur wordt vaak vergeten.

De belangstelling voor de natuur is groeiende. Toch is zakendoen met liefde voor de natuur nog niet sterk ontwikkeld. In zijn uitgebreide onderzoek heeft de bekende paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin wetenschappelijk aange-toond dat dode stof nooit tot leven kan komen. Evenals een aap nooit mens kan worden. In zijn visie is de stoffelijke natuur daarom vanaf het begin al gericht op de wording van de mens.

Vervuiling van de natuur is ook vervuiling van de mens.

Als schijnbaar dode elementen zoals ijzer, fosfor en zuurstof in ons DNA wezenlijke componenten van ons menselijk bestaan vormen, dan moet de stoffelijke wereld volgens Pierre Teilhard de Chardin ook wezenlijk menselijk leven zijn.

In de stoffelijke wereld is menselijk leven weliswaar nog heel zwak, en nog niet aantoonbaar, maar wel al vanaf

het allereerste begin gericht op de wording van menselijk leven. Zonder ijzer, fosfor of zuurstof in ons bloed kunnen we niet leven. De stoffelijke natuur is fundamenteel menselijk leven.

Het begint met de vorming van stoffelijke samenstellingen in de kosmos, die zich op aarde verder ontwikkelen tot de planten- en dierenwereld, en uiteindelijk leidt tot het mensdom. In de loop van de evolutie is dit leven steeds meer ontwikkeld tot de menselijke gedaante zoals we die heden ten dage kennen.

In mijn recent verschenen boek ga ik virtueel in gesprek met Pierre Teilhard de Chardin alsof het de lezer zelf is die de vragen stelt en zijn fascinerende antwoorden krijgt. Door zijn bijzondere liefde voor de natuur heeft Teilhard de Chardin, op basis van decenia lang wereldwijd paleontologisch

onderzoek, een kosmische visie ontwikkeld waarmee hij de samenhang tussen mens en natuur in zijn evolutieeler diepgaand weet te belichten.

Het gesprek met Teilhard de Chardin neemt de lezer mee in zijn unieke zoektocht naar de oorsprong van de mens die nog steeds een opvallend actueel advies bevat voor duurzaam zakendoen door liefde voor de natuur.

Vervuiling van de natuur is ook vervuiling van de mens. De ecologische spiritualiteit gaat in op deze existentiële verbondenheid van mens en kosmos, als wezenlijke basis voor ons geestelijk leven. Hoe het ontstaan van de eerste stof begon is natuurwetenschappelijk nooit te bewijzen. Het is daarom van het allergrootste belang door menselijke liefde de nodige duurzame zorg aan onze natuur te besteden. ■

Paul de Blot

Paul de Blot (1924, Java) studeerde theologie, filosofie, natuurkunde, psychologie, wetenschapsfilosofie, bedrijfskunde en spiritualiteit. Op Nyenrode promoveerde hij op zijn proefschrift *Vernieuwing in een chaotische omgeving door vernieuwing van de mens*. In deze studies specialiseerde hij zich vooral op de evolutie, het geluk bij Plato en de cultuurfilosofie.

Tijdens deze vorming deed hij werk als bouwarbeider bij de Bouworde in Duitsland voor de huisvesting van de Oostduitse vluchtelingen, in het Midden-Oosten in de kibboets van Tel Aviv en gaf les in het lager en middelbaar onderwijs op Java. Van 1962 tot 1978 doceerde hij Indonesische staatsleer, filosofie, godsdienstleer en ecologische technologie aan de staatsuniversiteit in Yogyakarta en was aalmoezenier van de Indonesische Marine.

Na de mislukte communistische staatsgreep in Indonesië van 1965 werd hij belast met de zorg voor de slachtoffers van de staatsgreep, waaronder de 500.000 gevangenen in de concentratiekampen.

In 1979 werd hij benoemd tot studentenmoderator aan de Universiteit Nyenrode en gaf daar ook trainingen voor bedrijfskundigen. In 2007 volgde zijn aanstelling tot hoogleraar Business Spiritualiteit aan de Business Universiteit Nyenrode.