

# Stop met liefdadigheid

“Liefdadigheid is de dood in de pot. Het houdt de oude samenleving in stand. Sterker nog, het vergroot juist de kloof tussen rijkdom en armoede. Het sust de schuldgevoelens van rijken die samen met armen in één wereldwijde economie leven”, aldus Jac Hielema van Economy Transformers. Voor het New Financial Magazine schrijven Jac en Damaris Matthijsen afwisselend een column over actuele vraagstukken in tijden van transformatie.

TEKST JAC HIELEMA | BEELD SANNE SCHOUWINK

**A**cties om geld in te zamelen voor een goed doel of omdat er ergens een ramp heeft plaatsgevonden, stop ermee. Houd op met het schenken van geld zonder verder ook maar één vinger uit te steken of één vin te verroeren.

Want hoe simpel kan het zijn? Als de kloof tussen rijkdom en armoede groeit, als er steeds meer mensen zijn die geen toegang hebben tot de primaire middelen van bestaan, dan hebben we de samenleving, en dus die ene wereldwijde economie waar we allemaal deel van uitmaken, gewoon niet goed ingericht. We hebben het voor onszelf en elkaar simpelweg niet op orde. En het zal ook niet goed komen binnen de kaders van het huidige denken en handelen.

Als kind maakte ik tv-shows mee met Sonja Barend. Er werden miljoenen opgehaald voor goede doelen, iedereen blij. Toch voelde het niet goed. Later begreep ik dat mijn kerk grond bezat ondergebracht in een stichting, de notabelen zaten in het bestuur ervan, zij bepaalden welke stukken grond naar welke boeren gingen en hoeveel pacht zij moesten betalen, de opbrengsten gingen naar goede doelen. Hoe hypocriet. Ik weet van fondsen die geld ontvangen uit legaten en de opbrengsten van kansspelen, dat wordt belegd in aandelen en andere speculatieobjecten, zoals kunstwerken die in kluisen worden bewaard, voor niemand zichtbaar (de kunstenaar, arm bij leven, draait zich om in zijn graf), stukken grond in verre landen, zodat de lokale bevolking daar er geen toegang meer toe heeft, of simpelweg in olie en wapens, want die le-

veren het meeste rendement, het dividend gaat naar goede doelen.

Sowieso dat individuele mensen superveel geld hebben en onderbrengen in stichtingen of trusts om het vervolgens in te zetten voor bepaalde ‘goede’ doelen, zonder overleg met medemensen over wat überhaupt gewenste ontwikkelingen zijn.

## RUIMTE

We zijn toch vrij om de samenleving zo in te richten dat de pech van de enkeling (soms hele rampgebieden) gedragen wordt door de gemeenschap, dat de niet meer producerenden worden verzorgd door de nog wel producerenden, dat we in goed onderling overleg bepalen wat wel en wat niet ontwikkeld kan/mag/wil worden. Het is toch allemaal niet zo heel moeilijk? Nu ligt de verdere ontwikkeling van onze samenleving en dus van die ene wereldwijde economie in handen van steeds minder mensen met steeds meer geld.

Wij gewone burgers laten het gewoon gebeuren. Onze vrijheid om het echt anders te doen, nemen we niet. Ruimte voor werkelijke menswaardigheid creëren we niet. We spreken ons niet of nauwelijks uit en nemen geen of weinig initiatieven die er werkelijk toe doen.

Het is een illusie om te denken dat we het voor onszelf op orde kunnen maken als we het met ons denken en handelen niet tegelijkertijd fixen voor het geheel waar we deel van uitmaken. Ik bedoel, je kunt je nog zo goed verzekeren tegen rampspoed, je kunt je pensioen nog zo goed geregeld hebben, je huis op tijd afbetaald, geld opzij gelegd voor de studie van

**JAC HIELEMA:  
“WE HEBBEN HET  
SIMPELWEG  
NIET OP ORDE.”**

**ACTUELE VRAAGSTUKKEN**

Damaris Matthijsen en Jac Hielema van Economy Transformers schrijven voor het New Financial Magazine afwisselend een column over actuele vraagstukken met betrekking tot het financiële systeem, de uitwisseling en toewijzing van productiemiddelen, zin en betekenis van geld, eigendom, waarde en Aarde. Altijd vanuit het streven naar een mens- en aarde-waardige samenleving op basis van liefde en vertrouwen. Reacties zijn welkom! Meer informatie over Economy Transformers, zie [www.economytransformers.nl](http://www.economytransformers.nl). Jac Hielema is tevens als docent verbonden aan de New Financial Academy: [www.newfinancialforum.nl](http://www.newfinancialforum.nl).

je kinderen, überhaupt een eigen huis hebben met een eigen tuin, alles netjes in de verf, gazonnetje strak gemaaid, als het geheel waar je deel van uitmaakt niet op orde is, dan treft een hartaanval, het klimaat of de val van de euro je en ben je alles zo weer kwijt.

**LEVEN VANUIT LIEFDE**

Stop dus met liefdadigheid, stop met het sussen van schuldgevoelens, stop met het op orde maken van je leven alleen maar voor je zelf en je bloedverwanten en begin met leven vanuit liefde voor het leven als geheel, start met het leveren van een bijdrage die die ene wereldwijde economie waar wij allemaal deel van uitmaken mooi, groot en sterk maakt.

Hoe?

Door te stoppen met speculeren en beleggen en het vermeerderen van je vermogen zonder zelf waarden te creëren. Door je blik naar binnen te richten en te ontdekken wat de

waarde is die jij wilt creëren, culturele waarden die voorzien in ontwikkelingsbehoeften van anderen en/of economische waarden die voorzien in materiële behoeften van anderen. Om vervolgens die waarde ook echt te creëren, vanuit liefde voor het creëren van die waarde en voor de samenleving als geheel. Verklein de kloof tussen rijkdom en armoede door reële waarden te creëren die voorzien in de behoeften van anderen en erop te vertrouwen dat anderen waarden creëren die voorzien in jouw behoeften.

En wat doe je met de overwinsten? Wat doe je met het geld als iedereen in zijn levensonderhoud is voorzien? De verzekeringspremies zijn betaald en het pensioen is geregeld? Die geef je weg. Om niet. Niet aan goede doelen. Maar aan mensen met nieuwe initiatieven en ondernemingen. Die hun waarden voor het geheel willen creëren.

Wat is de waarde die jij creëert? In welke behoefte voorziet die waarde? Leef jij vanuit liefde voor het samenleven? ■