



# Ubuntu

**I**k ben omdat wij zijn, wij zijn omdat de aarde is. Dat is Ubuntu, het geschenk van Afrika aan de wereld en juist in deze verscheurde wereld is het nodig om dit geschenk ook ten volle te gaan omarmen en te integreren in onze wereld.

Ubuntu geeft de wereld hoop op een betere toekomst. Uiteraard zit daar iets schrijnends in, zoals wordt gezegd in het interview met Annette Nobuntu Mul en Jan Terlouw. “Wij hebben Zuid-Afrika verscheurd met apartheid en nu kunnen wij juist van dit land leren wat universele verbondenheid betekent.” Ubuntu draagt ertoe bij dat we elkaar weer als mensen gaan zien, dat we op zoek gaan naar wat ons verbindt, juist door de kracht van het verschil. Ubuntu zorgt voor verbinding. Wie vanuit Ubuntu leeft, wordt vrij.

Ubuntu vormde de basis van het succesvolle werk van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie na het afschaffen van de apartheid. Nelson Mandela en Desmond Tutu wisten dat een bloedige burgeroorlog nabij was en dat alleen met behulp van het eeuwenoude Zuid-Afrikaanse gedachtengoed Ubuntu er sprake kon zijn van een gezamenlijke toekomst. In *Het boek van Vergeving* schrijven Desmond en Mpho Tutu: “Ik wil twee simpele waarheden met je delen: er is niets dat niet vergeven kan worden, en er is niemand die niet dient vergeven te worden. Wanneer je inziet en begrijpt dat we allemaal met elkaar verbonden zijn – of dat nu is door geboorte of door omstandigheden, of simpelweg omdat we allemaal mens zijn – dan weet je dat dit waar is. Ik heb vaak gezegd dat Zuid-Afrika zonder vergeving geen toekomst zou hebben

gehad. Onze woede en onze wraakzucht zouden ons tot de ondergang hebben gevoerd. Dat geldt voor ons individueel, maar ook voor de hele wereld. (...) Vergeving is de reis die we ondernemen om de kapotte delen te genezen. Het is de manier om weer heel te worden. (...) We helen de wereld al door onze harten te helen. Het is een simpel proces, maar gemakkelijk is het niet.”

Dit themanummer neemt je mee op reis. Stef Bos, die in Zuid-Afrika woonachtig is, vertelt over wat Ubuntu voor hem en zijn liederen betekent. “Het wordt tijd om de tijd te veranderen”, zo is zijn stelligste overtuiging. En Ubuntu is daarbij de wegwijzer.

Wildernisgids Alan McSmith brengt een ode aan de San-gemeenschap, een van de oudste volkeren ter wereld. Door verbinding met zichzelf, met de gemeenschap en met de natuur weten ze al 40.000 jaar in harmonie te overleven. Dit verhaal is zowel een eerbetoon aan de San als aan Ubuntu.

Wat kunnen we met al deze kennis? In deze editie onder meer voorbeelden van regeneratieve investeringen, die een nieuwe balans creëren tussen mens, ecologie en economie en heel veel concrete tips om zelf aan de slag te gaan.

Uit de grond van mijn hart: lees de artikelen met aandacht, laat ze resoneren en vraag je af wat jij (meer) kunt doen. Het is een gezamenlijke reis op weg naar genezing en vrijheid.

Heel veel inspiratie toegewenst! ■

**WILLEM VREESWIJK**

willem@newfinancialforum.nl

“GEZAMENLIJKE  
REIS NAAR  
GENEZING EN  
VRIJHEID”